



## Alfröspecialister

5 januari 2017

Stensjön Grevedämnet 1000-1200

Guide: Ulf Hassel

Vi träffades vid bron vid norra delen av Stensjön. Närmare 10 minus, obetydligt med snö, helt molnfritt och lugnt. En vacker dag och närmare 30 deltagare som ville komma ut och röra på sig. I alarna vid bron huserade en flock gråsiskor med en och annan grönsiska inblandad, lite senare sågs här flera grönsiskor så det skedde nog ett



visst utbyte. De pejlade snabbt alkottarna på jakt efter alefrön, de är små och det är inte mycket mat varje gång men i alla fall en säker födokälla så liten den ändå är. När vi vandrade vidare längs Stensjön mot strömstararna gick vi på nästa flock av alfröspecialister, mest kända för att äta kardborrfrö: steglitsor. En och annan blåmes sågs också vittja alkottar. Förvisso ett viktigt träd i vintern.

Vi gick sedan upp på östra sidan av Ståloppet, så uppkallat efter att en gång vid timmerflottning stod karlarna på timret när det flottades här. Det milda vädret tidigare i vinter hade gjort att de övervintrande sångsvanarna dröjt, men de senaste dagarnas kyla hade ändå fått hit några svanar. Flera kom och landade också nu, hälsades med glada tillrop av de som redan var här. Något 20-tal kanadagäss och några skratmåsar fyllde på listan samt en gräsand med lite avvikande huvudteckning. Inte helt ovanligt bland änder, de har då förfäder som har blandat sig med tamänder. Den hade vita teckningar på halsen.





Efter en fikapaus efter Stensjöns strand som trots den strålande solen ändå gick lite raskare än den brukar vandrade vi längs strömmen vid utloppet av Stensjön och såg några strömstarar, en vid utloppet, en under järnvägsbro och slutligen en nere bland fabrikena. Detta är ett av Göteborgstraktens bästa övervintringsplatser för arten, kan vara uppemot tiotalet fåglar här. De är starkt revirbundna och väljer en del av ån där de är hela vintern. Kommer troligen från Västnorge och om de återvänder nästa vinter väljer de ofta samma plats i ån, den kan de.



Vi gav oss iväg åt lite olika håll alltefter val av lunchrestaurang (Gunnebo), parkering och busshållplats. Några gick vidare ner bakom fabrikena, här finns en utmärkt liten promenadstig. Här är det mer vildvuxet och mindre hackspett, stjärtmes och stenknäck kan ses. Idag fanns här flera domherrar, en större hackspett och gärdsmyg - som tog mod till sig i solskenet och sjöng! Det gör de visserligen ganska ofta på vintern, det är en av de fåglar som är revirhållande vilket kan vara bra om man är stannfågel.

